

**29<sup>ste</sup> GULDEN EITOCHT \*\*\*\* ZATERDAG 16 MAART 2019**

**WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE**

**STARTZAAL: DE MASTBLOEM KRUISSHOUTEM**

Vanuit de Mastbloem in het centrum van Kruishoutem, met zijn heuvelachtig karakter zowat de voorloper van de Vlaamse Ardennen starten we onze tocht.

De kleinste afstand bewandelt het landelijke Kruishoutem en wandelt langs het kasteel Aaishove ingeplant in het

brongebied van de Molenbeek, de heerlijkheid Aaishove speelde een toonaangevende rol in het Middeleeuwse Kruishoutem. Via Wedekensdries met zicht op een historische vierkantshoeve gaan we door het open koutergebied van Zijldegem naar de rustpost, om dan



via de Warande en het natuureservaat het Vuylbroeck langs licht hellende kleine wegen het eindpunt te bereiken.

De 10 – 15 – 20 km starten samen met de 6 km om na een eerste splitsing voorbij het ” Goed te Zijldegem” in het open koutergebied van Zijldegem te stappen en wandelen verder door een met prachtige eiken bezoomde kleine weg door het glooiend landschap van de Appelhoek. Via de kasseien van de Huise Pontweg bereiken we onze rustpost in Lede.

Van hieruit doen de 15 – 20 km een lus door een schitterend natuurgebied. Via de Leedse dorpskom trekken we langs prachtige hellende paden in de vallei van de Leedse beek en de Kasteelbeek, langs een historisch kapelletje terug naar de rustpost.

Samen met de 10 km wandelen we via een onverhard hellend pad langs een stukje Ronde van Vlaanderen parcours voorbij het Kasteel de Gellinck d' Elsegem van Wannegem , kasteel daterend van 1785 in Louis XVI stijl. Even verder komen we voorbij de Schietchampettermolen, deze staakmolen werd vermoedelijk



in 1796 opgericht en is afkomstig van het West-Vlaamse Houthave. Langs een paar slingerachtige paadjes dalen we af naar de vallei van t' Leeghoek, en wandelen voorbij de kunstgalerij van beeldhouwer Willy De Meester waar ruwe resten van albast en marmer tot golvende beelden worden verwerkt. Door open koutergebied met prachtige vergezichten keren we terug richting Kruishoutem. Via de Kerkhofweg en de dorpskern bereiken we terug onze startzaal waar de spiegeleieren op ons staan te wachten.

